

In 'Het failliet van Financiën' schetste 'Panorama' gisteren een schrijnend beeld van de modernisering binnen dit departement. De reportage opent met een opmerkelijke scène. Wanneer de makers de betrokken minister om een woordje uitleg vragen,

weigert Didier Reynders (MR) glad- en vlakaf elk commentaar. Het is niet de eerste keer dat hij zo hooghartig doet tegenover Vlaamse media. Ook collega-politici beginnen zich openlijk te storen aan het dedain van Didier.

MICHEL GALLE

Lak aan Vlaanderen

Vriendjespolitiek, willekeur, gebrekkige controles, flagrante rekenfouten, een falend personeelsbeleid, gefrustreerde en gedemotiveerde ambtenaren, topmensen die jarenlang kibbelen als kleine kinderen en zo de boel blokkeren. Na tien jaar beleid als minister van Financiën is dit een kleine greep uit het blunderboek van Didier Reynders. Om de minister hierover zijn zegje te laten doen, ging een ploeg van het Canvas-programma 'Panorama' – na een duidelijke 'neen' aan de telefoon – postvatten in het parlement. Ook daar loopt het fout: Reynders haalt zijn schouders op en stapt smalend weg, terwijl zijn woordvoerder de ploeg afblaft. «Het was nooit onze bedoeling om een klopjacht op hem te organiseren», zegt

HET KAN HEM GEEN BARST SCHELEN WAT WIJ VAN ZIJN DEPARTEMENT DENKEN EN OF HET DAAR DRAAIT OF NIET

Dirk Van der Maelen (sp.a)

reporter Wim Van den Eynde. «Dit kan toch echt niet. Ik heb nog nooit meegeemaakt dat een minister zo botweg een interview weigert.»

Wonderboy

«Reynders heeft duidelijk lak aan de Vlaamse kijkers en kiezers, en dankzij zijn immens netwerk is hij van niemand bang», aldus nog Van den Eynde. «Iemand die partijleider, vicepremier en voorzitter van de Luikse gemeenteraad is, moet voor zijn daden toch politieke verantwoording afleggen? Hier zouden wij dit nooit pikken, maar in Wallonië kan het blijkbaar. Ik hoop dat de Franstaligen bij het zien van deze beelden nu ook inzien hoe hij de Vlaamse journalisten schoffeert.»

«Tot nu toe kreeg ik weinig steun in mijn strijd, maar dit bewijst dat ik niet overdreef. Het kan Didier Reynders inderdaad geen barst schelen wat wij van zijn departement denken en of het daar draait of niet», zegt Kamerlid Dirk

Van der Maelen (sp.a). Sinds jaar en dag schiet de socialist op alles wat misloopt bij de fiscus. «Ik ben blijven botsen op een muur en bemerk nu dat er barsten in komen. Ook binnen de meerderheid stijgt stilaan de kritiek. In Wallonië was hij lang de wonderboy, maar sinds de Fortis-affaire zien zelfs de Franstaligen in dat hij misschien toch niet zo geniaal is als hij zelf denkt. De Vlaamse commentaren op zijn beleid hebben ze daar lang afgedaan als iets communautairs, maar ook dat begint te keren. De recente aanslag binnen zijn

REYNDERS HEEFT DE NEIGING OM ALLES WEG TE LACHEN, IN DE HOOP DAT DE KRITIEK DAN VERSTOMT

Luk Van Biesen (Open Vld)

eigen partij heeft hij nog overleefd, maar voor het eerst is Reynders kwetsbaar. Dat neemt niet weg dat hij nog steeds een hoge dunk heeft van zichzelf. Het is de arrogantste politicus die ik ken. Sterker nog: hij is een gevaar voor de geloofwaardigheid van dit land.»

Discussiëren

Als lid van de meerderheid is financieel expert Luk Van Biesen (Open Vld) milder voor Reynders. «Hij denkt dat de Vlaamse pers tegen hem is en we kunnen hem dat niet uit zijn hoofd praten. Door niet te antwoorden, geeft hij nu de oppositie gelijk. Hij is een intelligent, maar moeilijk mens. Hij heeft de natuurlijke houding om de dingen weg te lachen, in de stille hoop dat de kritiek daarna verstomt. Bij mijn weten moet een minister niet aan de pers, maar in het parlement verantwoording afleggen. Daar is hij ook anders: als één van de weinige vicepremiers treedt hij er zelfs in discussie. Anderen sturen hun staatssecretaris met een antwoord op papier. Volgens mij beseft

Reynders wel dat er een probleem is. Ik hoop dat hij naar de goede raad van mijn partijgenoot en minister van

