

Véronique Caprasse

Eén gesprek en hij wist voldoende. 'Ze is niet bereid de taalwet na te leven', oordeelde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois. Dus zag hij zich genoodzaakt haar benoeming tegen te houden. En daarmee werd Véronique Caprasse, de niet-benoemde FDF-burgemeester van Kraainem, in één klap wereldberoemd in Vlaanderen. Nochtans ligt het niet in haar aard om de schijnwerpers op te zoeken. Ze werkt het liefst in de schaduw, met een duidelijk mandaat op zak. Voor ze in december 2010 Arnold D'Oreye de Lantremagne onverwachts moest opvolgen, was ze eerste schepen, tegelijk bevoegd voor het Nederlands -en Franstalig onderwijs. In totaal zetelt ze al meer dan achttien jaar in de gemeenteraad.

'Ze is consciëntieus', beschrijft *concullega*, Luc Van Biesen (Open VLD), haar. 'Wat ze doet, doet ze goed. Bovendien is het



© blg

een uiterst hoffelijke en vriendelijke dame.'

Politiek rekent de Vlaamse liberaal haar tot de harde vleugel van het FDF, de partij van voorzitter Olivier Maingain. 'Ze is een trouwe partijsoldaat, die dicht bij de top staat. Dat ze weigert de taalwet toe te passen, is omdat Maingain dat wilde.'

Over het persoonlijke leven van Caprasse is weinig bekend. Behalve dat ze een gediplomeerd logopediste is, afkomstig van het Duitse Lüdenscheid, en dat ze de schoonzus is van de burgemeester van de Brusselse gemeente Oudergem, Didier Gosuin.