



In de ban van de clan

Op de foto v.l.n.r. Jef Van Eeckhoudt, Luk Van Biesen, Pascal Demey, Georges Bulte

Op zoek naar echte Kraainemse families

In het vorige nummer van de lijstbes kon je meer lezen over stamboomonderzoek. Een duik in het genealogische verleden van een familie levert vaak verrassend interessante informatie op. Meer dan eens blijkt uit het opzoekingswerk dat de familie in kwestie een nauwe, langdurige relatie heeft met een bepaalde gemeente. Maar heb je ook zo'n families in Kraainem? Wij gingen te rade bij vier Kraainemkenners: Georges Bulteel, Pascal Demey, Luk Van Biesen en Jef Van Eeckhoudt.

Beroepshalve kwamen ex-wijkagent Pascal Demey en gewezen politieagent Jef Van Eeckhoudt in uiteenlopende omstandigheden met veel Kraainemnaren in contact. Als politicus kent ook Luk Van Biesen heel wat inwoners. Georges Bulteel, voormalig schooldirecteur van de basisschool, zag op zijn beurt heel wat jonge Kraainemnaren en hun families opgroeien. Bovendien verdiept hij zich al jaren in de lokale geschiedenis. Dit viertal vormt dan ook het geknipte panel voor



onze zoektocht naar authentieke Kraainemse families.

Curiosum

Kinderen en kleinkinderen die in hetzelfde dorp wonen als waar hun grootouders elkaar hebben leren kennen, het is in Kraainem – net zoals in de rest van Vlaanderen – anno 2013 een zeldzaamheid, zo blijkt al snel. Toch was er een tijd waarin dat anders was. Al is de gemeente volgens Bulteel altijd een beetje een bijzonder buitenbeentje geweest, in die zin dat de Kraainemnaren doorheen de geschiedenis wat mobieler waren en zich wat minder hechten aan de toren van de Pancratiuskerk dan parochianen in de rest van het land. Het merendeel van de oorspronkelijke Kraainemse families is vandaag uitgezworven. Dat de

decennia omgekeerd evenredig aan hun beschikbaarheid de hoogte in schoten, is daar zeker niet vreemd aan.

Familienamen die tijdens de onderzoeken van Bulteel meer dan eens opdoken, zijn Coenraets – in verschillende verschijningsvormen – Verheyden en Moyson. Van die families lopen er vandaag nog nakomelingen rond. Deze families hebben een traditie in Kraainem die minstens honderdvijftig jaar teruggaat. Daarmee zijn ze vandaag een curiosum in de gemeente.

Kleine d

Sinds vorige eeuw kent Kraainem een grote instroom van nieuwe inwoners, uit binnen- en buitenland. Het Stokkelbos, eigendom van de familie d'Huart, werd in de jaren twintig doormidden gesneden door wat nu de Baron Albert d'Huartlaan is. Het gebied werd verkaveld, en een villawijk ontstond. Vanaf 1949 startte huisvestingsmaatschappij Eigen Haard met de bouw van sociale woningen. Even wat cijfers om een idee te geven: rond 1900 telde Kraainem ongeveer 1.300 inwoners; in 1960 leefden hier bijna 8.000 mensen.

De familie d'Huart is overigens lang niet de enige adellijke familie die met Kraainem verbonden is. Het aantal namen 'met kleine d' in het telefoonboek is opvallend. Een deel van die adel werd in de tweede helft van de negentiende eeuw aangetrokken door de nabijheid van de hoofdstad (de plek waar geld te verdienen was én waar sociale contacten gesmeed of onderhouden konden worden n.v.d.r.) en de groene omgeving.

Naast de familie d'Huart is ook de familie Zeegers-Jourdain een ronkende naam in Kraainem. Toch gaat de geschiedenis van die familie minder lang terug dan vermoed kan worden. Het was pas helemaal op het einde van de negentiende eeuw – in 1899 om precies te zijn – dat de familie haar intrek nam in het kasteel.

Champetter

Namen van andere clans die 'oer-Kraainems' zijn, zijn de families Forton, Van Meerbeeck, Maes, Lambeau, Jooris, Cloetens, Van Mulders, Van den Eynde en Dierckx.

in sommige dorpen – vaak diep in Vlaanderen – heb je echte 'dynastieën' waar de beenhouwerij of het café steevast en met de nodige trots van vader op zoon worden doorgegeven. In Kraainem is dat een uitzondering, zo blijkt uit onze rondvraag. Hoewel, een van onze 'informanten' blijkt zelf een telg uit zo'n vader op zoonstamboom. Jef Van Eeckhoudt is immers niet de eerste politieagent uit de familie. Zijn overgrootvader was champetter tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voorbeelden van families waarvan de verschillende generaties hetzelfde beroep uitoefenden – of nog steeds uitoefenen – zijn de loodgietersfamilie Schoonejans en de landbouwersfamilie Willegems, uit laag-Kraainem.

Over één ding zijn onze vier respondenten het eens: er zijn misschien nog Kraainemnaren wiens voorouders thuis waren in Kraainem, maar die zijn niet erg talrijk meer. En als ze er nog zijn, dan bereiken ze stilaan een gezegende leeftijd. Wat wel vaststaat: het onderzoek naar Kraainemse families is nog onontgonnen terrein. Daarom ontdekken we de komende maanden graag samen met jou nog enkele genealogische pareltjes van verhalen.

Wim Troch

Oproep: vertel jouw familieverhaal in de lijststerbes

Maakte je zelf al eens een stamboom op of maak je deel uit van een grote familie die haar wortels heeft in Kraainem? Dan interesseert jouw verhaal ons. Wij zijn op zoek naar mensen die graag iets willen vertellen over hun familiegeschiedenis, of die een rode draad ontdekken doorheen hun familielegende. Kom je uit een familie van bijvoorbeeld leerkrachten, slagers, aannemers, loodgieters ... of deelden jullie allemaal dezelfde passie? Dan brengen we jouw verhaal graag in de lijststerbes.

Zin om deel te nemen? Neem dan contact op met GC de Lijsterbes via info@delijsterbes.be of kom eens langs bij het onthaal. Reageren kan tot 30 juni.